

77 B&B Manoir de Thorembais | Thorembais-St-Trond



De de Ghellincks mogen trots zijn op het resultaat van hun noeste renovatiearbeid.



OLIVIER & SANDRINE DE GHELLINCK

Manoir de Thorembais

Rue de l'Intérieur 28 | 1360 Perwez (Thorembais-Saint-Trond)
T +32-(0)81-65.89.72 | www.manoir-de-thorembais.be



Wat? Olivier de Ghellinck meent het: 'Hier zijn permanent twee tuinmannen aan het werk: mijn vrouw en ik.' De toon is meteen gezet, want hoewel het kasteeltje voornaamheid uitstraalt, zorgen de de Ghellincks voor een hartelijke ontspannen sfeer.

Le petit château, zoals het gebouw in het dorp bekendstaat, werd in het begin van de vorige eeuw gebouwd door een Franse industrieel. Honderd jaar lang werden in het kasteeltje appartementen verhuurd en toen Sandrine en Olivier het een tiental jaar geleden kochten, was het helemaal uitgeleefd. Het echtpaar houdt van oude huizen; ze waren klaar voor de uitdaging om het pand opnieuw de glans van weleer te geven. 'We hebben heel veel zelf gerestaureerd, maar soms was het een nachtmerrie', geeft Sandrine toe. Sandrine is al lang niet meer verbaasd dat jongehuwden de *manoir* uitkiezen voor hun eerste huwelijksnacht. 'Voor veel stellen is een nacht bij ons blijkbaar al een kleine huwelijksreis', weet ze nu uit ervaring. De gasten kiezen uit twee knus ingerichte kamers op de tweede etage. Het is wellicht de romantische stijl die de jonge bruidsparen aantrekt, maar ook het feit dat je in een echt kasteel verblijft.

In de hal en de statige trappenhall hangen de historische blazoenen van de oude familie de Ghellinck, maar voor alle andere decoratiestukken en meubilair in de salons schuimden Sandrine en Olivier jarenlang brocantemarkten af. 'Elke



stoel of kast heeft een eigen verhaal', lacht Sandrine. 'Niet alleen het verhaal van de herkomst', voegt Olivier eraan toe. 'Ook het verhaal van weekends lang zwoegen om oude verf- en vernislagen te verwijderen of uren knutselen om een oude stoel een nieuwe bekleding te geven.' Voor de gasten die in de *Manoir de Thorembais* verblijven, is er van hard werken geen sprake, integendeel. Nadat de bezoeker van een goede nachtrust genoten heeft, zorgt Sandrine voor een uitgebreid ontbijt. De gastvrouw is fier dat ze uitsluitend producten van de streek serveert. Ze mag ook trots zijn op de klassieke kunstwerkjes die ze zelf schilderde en die de ontbijtruimte een extra cachet geven. Ondertussen is Olivier alweer in de tuin verdwenen om te maaien. Het echte genot van het kasteelleven is blijkbaar voor de gasten gereserveerd.

Waar? In het centrum van het dorp Thorembais-Saint-Trond. In de omgeving vind je tal van restaurants in alle prijsklassen.

Voor wie? Voor iedereen die van enkele romantische nachten wil genieten.

1 www.villagemelin.be
2 www.villers.be
3 www.lafrairie.com

- 1 Bezoek Mélin, een van de mooiste dorpen van de regio.
- 2 Laat je bekoren door de ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville.
- 3 Voor gastronomen is een bezoek aan restaurant *La Frairie* in Perwez een must.